

Nieuwsbrief

December 2024


Marjanne
in Zambia

Lieve familie, vrienden en nieuwsbrieflezers,

Als ik door de grote glazen schuifpui naar buiten kijk, zie ik een aflopende strook gras overlopend in wuivende rietstengels aan de waterkant van een vaart. Het water stroomt flink. Over het water heen kijk ik kilometers ver de uitgestrekte polder van Zeeuws-Vlaanderen in. Hemelsbreed 2 kilometer verderop zie ik de schuren van de eigenaren van het huisje waar ik een paar dagen mag verblijven. Een krachtige wind loeit om het huisje heen. Regendruppels versieren regelmatig de ramen. Binnen snort de kachel behaaglijk. Een uitgelezen moment om u en jou weer bij te praten, al vraag ik me af of ik er niet langer over ga doen dan normaal. Telkens wordt mijn blik naar buiten getrokken. Meerkoeten dobberen voorbij in het water. Een V van vogels zwermt door de lucht. Een reiger wiekt langs. Verenvriendjes hippen en pikken pal achter de schuifpui. Ik zit op zo'n kostelijk plekje!



De laatste nieuwsbrief stond nog vol Zambiaanse belevenissen. Deze zal gevuld worden met de zendingsactiviteiten die ik in Nederland mag doen. Het grootste deel van mijn tijd gaat uit naar het project van video's met Bijbelvertellingen maken.

Dat gaat gestaag door. Voor dit project heb ik in de afgelopen maanden Engelse teksten van het Nieuwe Testament op papier kunnen zetten. Het Oude Testament wordt door iemand anders gedaan en is ook al voor een groot deel klaar. Heel belangrijk om de vertalers van ons materiaal in andere talen voor te blijven.



Toen ik in 2020 begon met het maken van de Bijbelvideo's sprak ik ze gewoon in het Engels in, alsof ik voor een klas kinderen een vertelling hield, zonder eerst een verhaal op papier te zetten. Nooit gedacht dat er andere organisaties belangstelling zouden tonen voor ons materiaal. Het gevolg is dus wel dat elke video beluisterd moet worden en uitgeschreven.

Zelf mag ik ook de hele serie vanuit het Engels naar het Nederlands vertalen, inspreken en verwerken. De bijbehorende werkbladen vertalen we ook. Deze klus is nog lang niet klaar. Ik heb nog zo'n 160 video's te gaan en zo'n 250 werkbladen ...

Dit materiaal wordt in Nederland gebruikt door verschillende werkgroepen die met vluchtelingen werken. Ook zijn er scholen en zondagsscholen die er gebruik van maken.

Onder de naam 'Genadegoud' gaat vanaf DV begin 2025 dit materiaal gebruikt worden in mijn thuisgemeente om hiermee de huisgodsdiens in de

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact op met de thuisfrontcommissie: TFC Marjanne in Zambia | p/a Kuntzestraat 94 | 8071 KV Nunspeet
t (0341) 26 08 93 | e marjanneinzambia@gmail.com

Adres Marjanne Hendriksen: p/a Laan 44-C | 8071 JB | Nunspeet
t 00260 96 8092776 | e marjannehendriksen@hotmail.com



gezinnen te bevorderen. Mocht u of jij nu willen aanhaken, dan kan dat natuurlijk ook. Laat me maar weten! Elke week een nieuwe Bijbelvertelling, een kleurplaat, een kerntekst die uit het hoofd geleerd kan worden en een aantal vragen om zelf de Bijbel te leren gebruiken en kennen.



Paul's trial before Festus
(Acts 25:1-22)

- How do you see in the story of today that the Lord is taking care of Paul? (verse 3-5)
- What kind of a judge is Festus? (verse 9, 10, 16 and 25)
- Read verse 11 and 21. What does Paul do? Why? How do you see here that God is in control? (Acts 23:11)
- Read Psalm 118:8. Have you experienced in your own life that you couldn't trust people? Share please. What does it mean to take refuge in the Lord? How can you do so?

It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Psalm 118:8

Een andere klus waarbij ik vooral achter de laptop zat, was de afronding van het studieboek dat ik voor Mukhanyo Theological College schreef. Toen ik dacht dat het lesboek helemaal klaar was, bleek dat er ook nog een docentenhandleiding bij geschreven moest worden. Dus was ik weer uren zoet! De cursus is nu beschikbaar voor alle 'distance learning centra' in Afrika die functioneren onder de vlag van Mukhanyo. Onze Bijbelschool in Zambia is er daar één van.



Teaching Children

CM13

Study Guide

Marjanne Hendriksen

Registered in South Africa with the Department of Higher Education and Training as a private higher education institution under the Higher Education Act, 1997.
Registration No. 2009/HE08/002
Non-Profit Company 2003/014401/08
Public Benefit Organisation PBO 930035173

Gelukkig zit ik niet dag in dag uit alleen maar achter mijn bureautje. Ik mag regelmatig op pad om te vertellen over de grote werken van God, met name op het zendingsveld. Dat vind ik heerlijk om te doen! Het begon in september met een gastles op Hebron, een Bijbelschool in Amerongen. Een koffieochtend voor senioren in Amsterdam-Noord volgde. Daarna een middag voor ouderen van de Hervormde Kerk in Nunspeet. In mijn geboortedorp was ik met een presentatie bij Het Huis van Gebed en bij onze eigen Opstap. Ook mocht ik hier op een basisschool een zendingsverhaal voorlezen bij het Voorleesontbijt.



Ik reisde met de trein naar Utrecht voor een interview bij CVandaag. Een belevenis op zich. Ik verbaas me regelmatig over wat ik om me heen zie in Nederland. Wat is het leven hier toch anders dan in Zambia ...

Voor de vrouwen van Christengemeente Bennekom mocht ik een thema-avond invullen over 'gebed'. Ik houd van interactie met de mensen en als ik terugdenk aan deze avond, denk ik vooral aan de openhartige vragen die ik kreeg. Heel mooi om met elkaar dan de diepte in te gaan en onze eigen levens naast Gods Woord te leggen.





Ik was met verhalen en beelden vanaf het zendingsveld bij de CGK in Harderwijk, op de landelijke CGK diakendag en deze week in Zaamslag. Ja, dat is wel een heel eind uit de buurt! Maar het mooie is dan weer dat er voor mij een heel programma werd geregeld. Op de dag van aankomst mocht ik achtereenvolgens catechisanten van twee groepen als het ware meenemen naar Zambia en de dag daarop waren dat gemeenteleden tijdens een Kerstviering. Als afronding van het Zeeuwse programma staan er voor morgen nog een ochtendbijeenkomst met drie schoolklassen en een middagbijeenkomst met drie andere schoolklassen op de planning. Vandaag heb ik een dagje vrij tussendoor en die benut ik dus nu maar om u en jou bij te praten vanuit het vakantiehuisje dat voor deze vier dagen in Zeeland voor mij geregeld is. Wat een cadeau! En er wordt goed voor mij gezorgd! Allerlei lekkers stond op mij te wachten.

Het is hier nog stiller dan in de Zambiaanse bush! Daar hoor ik in elke geval altijd nog insecten zingen, hagedisjes piepen, geritsel van medebewonertjes boven het plafond en soms zelfs huilende hyena's in de nacht. Hier hoor ik op dit moment alleen de wind om het huis en het getik van de klok aan de muur. Heerlijk, die rust! Wat kan ik daarvan genieten!



En hoe ik hier kwam? Ook al zo'n teken van Gods goedheid en zorg! Dacht ik aan een kleine 5 uur in trein en bus, daar dacht een zuster in Christus anders over. Toen zij hoorde over de aanvraag uit Zaamslag bood zij spontaan haar auto aan. En zulke zusters en broeders heb ik meer!

Juist dan denk ik extra terug aan de Bijbeltekst uit Psalm 34, die de predikant mij meegaf tijdens de dienst waarin ik geloofsbelijdenis mocht afleggen:

'Vrees de HEERE, u, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.'

In dat vertrouwen willen we Deo Volente ook in 2025 de Heere dienen in het werken in Zijn Koninkrijk. Het plan was/is om in februari weer terug te gaan naar Zambia, via een tussenstop in Zuid-Soedan. Er kwam namelijk een verzoek om ook daar de cursus 'Kinderen bereiken met het Evangelie' te komen geven.

Jakobus leert ons in zijn brief dat wij niet kunnen zeggen: 'We zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen.' Hij legt ook uit waarom: 'U, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.'

Naar dit Bijbelgedeelte verwijzen de woorden Deo Volente of kort gezegd DV. De woorden Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) spreken weer extra duidelijk, nu wij als gezin opnieuw worden geconfronteerd met de broosheid van het leven. Mijn 90-jarige moeder kreeg onlangs voor de 3^e keer in haar leven de diagnose kanker. Wat dit met ons doet, hoef ik hier niet uit te leggen. Wat dit betekent voor de toekomst, leggen we in Gods hand. De vraag of ik in deze omstandigheden wel of niet weg kan en mag, houdt me danig bezig. Maar ook hierin vertrouwen we erop dat de Heere Zijn weg duidelijk maakt. Dat heeft Hij in het verleden ook altijd gedaan. Bid maar met me mee om duidelijkheid.

Juist in deze donkere dagen voor Kerst houden we de naam van Jezus voor ogen: Immanuel, God met ons! Gezegende dagen en jaarwisseling gewenst!



Een hartelijke groet,
Marjanne