

Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, artikel 1 – 5

Artikel 1

God is volmaakt barmhartig, maar ook volmaakt rechtvaardig. Daarom straft Hij ons om onze zonden, tijdelijk en eeuwig. Wij worden alleen van die straf bevrijd als voldaan wordt aan Zijn gerechtigheid.

Artikel 2

Zelf kunnen we hieraan nooit voldoen. Maar God is zo barmhartig dat Hij Zijn Zoon voor ons heeft overgegeven om in onze plaats de straf die wij verdienen, te dragen. Hij werd voor ons tot een vloek gemaakt aan het kruis.

Artikel 3

Het sterven van Gods Zoon is het enige en volmaakte offer voor onze zonde. Het is zo groot dat het voldoende is voor de verzoening van de hele wereld.

Artikel 4

Onze Heiland is immers niet alleen mens, maar evenals de Vader en de Heilige Geest ook God. Hij heeft aan het kruis de toorn van God en de vloek gevoeld die wij verdienen.

Artikel 5

De Heere belooft dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle mensen worden verkondigd, met de oproep om zich te bekeren en te geloven.

Uit: W. Verboom, Van hart tot hart, Zoetermeer 2009

Thema: *het hart van het Evangelie*

1. Wie God is

Elk mens heeft een soort ingeboren besef dat er een God is.

Maar dat besef is door de zonde verwrongen. Op zo'n manier dat we bijvoorbeeld een tegenstelling gaan maken tussen de God van het Oude Testament ('wreed') en de God van het Nieuwe Testament ('liefdevol').

Maar Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid ('warmhartigheid') horen bij elkaar.

Hier wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor Gods rechtvaardigheid. Waarom? Omdat heel wat mensen denken dat God de zonde niet tot in eeuwigheid straft.

Maar zonde is schending van de majesteit van de Koning der koningen! God haat en straft die. Tijdelijke straffen: alle ellende in deze wereld als gevolg van de zondeval.

Eeuwige straffen: voor altijd van God gescheiden te zijn in de eeuwige pijn (Gal. 3:10).

Aan dat heilig recht van God moet voldaan worden. Dat lukt ons met geen mogelijkheid. Wij maken de schuld dagelijks meer.

Maar Góð nam het initiatief tot verzoening (2 Corinthe 5:18,19). Zijn Zoon voldeed aan al Gods rechten, door de straf te dragen in de plaats van zondaars.

2. wat Zijn Zoon deed

God heeft ons Zijn Zoon tot een *Borg* gegeven (art. 2). Zie Hebreëën 7:22.

Die term horen we vandaag steeds minder. Dat kan wel eens te maken hebben met een aanpassing van het Evangelie aan de gedachten van de hedendaagse mens: je kunt toch niet meer aankomen met 'verzoening door voldoening'?

Maar juist daarin ligt nu ons eeuwig behoud!

Wat is een borg? Iemand die voor mij instaat, die plaatsvervangend mijn schuld betaalt. Zo iemand hebben wij nodig.

Een sprekend voorbeeld ervan is Juda die zich borg stelde voor Benjamin (Genesis 43:9). Zo klinken in het woord 'Borg' diepe Bijbelse gedachten door. Gedachten die door velen tussen haakjes worden gezet of doodgezwegen. Wat in hun idee dan overblijft is een Jezus Die alleen een voorbeeld is. Zijn kruisdood heeft een bepaald effect op mensen: ze willen worden zoals Jezus.

Maar zo snijden we het hart uit het Evangelie! En dan gaat het over het scherp van de snede (Galaten 1:9).

Hebben we Jezus als onze Borg nodig gekregen? Wat klinkt er dan een rijk Evangelie: 'De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem' (Jesaja 53). 'Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt' (2 Corinthe 5).

Wat een kracht in het bloed van het Lam, ook voor u. Dit offer is volmaakt. Er kan en hoeft niets bij. Het is van oneindige kracht en waarde.

Nu kán de hele wereld zalig worden! Dus.... iedereen wordt behouden? Nee, alleen zij die het Evangelie geloven. Maar de hele wereld kán erbij. Niemand hoeft te denken: voor mij is er geen vergeving.

3. hoe Zijn belofte luidt

Johannes 3 wordt aangehaald. De Heere Jezus verwijst daar naar de geschiedenis van de koperen slang. Iedere Israëliet met een dodelijke slangenbeet werd opgeroepen om omhoog te zien, naar de koperen slang op de stok. En wie keek, werd genezen.

Wij zijn allemaal door de slang (de duivel) gebeten. Maar Jezus Christus is, net als die slang op de stok, verhoogd aan het kruis. 'Door een blik op het kruis is er leven en heil....'

Christus wil dat die prediking zal klinken, die belofte zal worden verkondigd, dat appel zal uitgaan.

Hier klinkt het algemeen, welmenend aanbod van Gods genade. Het wordt zonder onderscheid gepredikt. Dat wil zeggen: wij hoeven nooit te denken of te zeggen: voor die wel en voor die niet. God roept dode zondaren! (Johannes 5:25), mensen die er helemaal niet vatbaar voor zijn (Mattheüs 9:9).

Zo worden we onder de hoogspanning van Gods liefde en de ernst van de eeuwigheid geplaatst.

Niet vrijblijvend, maar met een bevel tot bekering en geloof. Wij mógen niet alleen, wij móeten zalig worden (Handelingen 4:12). Een liefdesbevel, waar de aandrang van Gods kant achter zit: Haast u, omwille van uw leven!

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Kunt u aantonen dat er van een tegenstelling tussen een wrede God in het Oude Testament en een liefdevolle God in het Nieuwe Testament niets klopt?
2. Hoe komt het dat veel mensen niet willen weten van Gods rechtvaardigheid?
3. Wat is het nu: genade *voor* recht of genade *door* recht? Waarin ligt voor u de troost?
4. Hebt u de Heere Jezus persoonlijk als uw Borg leren kennen? Hoe ging dat dan?
5. Het Evangelie is zo ruim en royaal dat ieder mens zalig *kan* worden. Helpt dat u in het (komen tot) geloof?

Voor de kinderen:

De Israëlieten waren door slangen gebeten, omdat ze gemopperd hadden op de Heere.

Maar als ze omhoog keken naar de koperen slang, werden ze genezen.

Lees nu eens Johannes 3 : 14 – 16.

Wie vergelijkt Zichzelf hier met de koperen slang? En wat moeten wij dus doen?

