

Samenvatting van de preek over zondag 45, vraag en antwoord 117, van de Heidelbergse catechismus

Lezen: Psalm 34

Niet alle gebeden zijn God aangenaam. Denk aan het gebed van de vloeker, of het gebed dat een soort 'bestelling' is. Zie ook Jes. 1:15 en Matt. 15:8.

Wat behoort wèl tot een gebed dat God aangenaam is?

Thema: *Het gebed dat God aangenaam is* Zo'n gebed is:

1. hartelijk

Op Wie moet ons gebed gericht zijn? Niet op onszelf, niet op een ander mens (zie Openb. 19:10), niet op andere goden. Zulke goden kunnen zijn: onze bankrekening, onze invloed, onze macht. We kunnen zoveel 'achterdeurtjes' hebben.

We bidden tot God 'Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft'. Dus niet tot de onbekende god (Hand. 17:23).

De Heere hield Zich niet verborgen, maar openbaarde Zich. Die openbaring is van belang voor ons gebed. Hoe zullen we Hem aanroepen van Wie we niet gehoord hebben? (vgl. Rom. 10:14).

Voor ons bidden is het van belang om te weten dat God *heilig* is. Daarom moeten we met diepe eerbied voor Hem vervuld zijn: de vreze des HEEREN (eerbied, liefde, vertrouwen, gehoorzaamheid).

God is ook de *soevereine* God: Hij is van niemand afhankelijk en aan niemand verantwoording schuldig. Zie Rom. 9:20.

De Heere is onze *Schepper*. Hij schiep ons naar Zijn beeld. Maar we kwamen tegen Hem in opstand en zijn daarom van nature kinderen van de toorn.

De Heere wil ons *genadig* zijn. We moeten èn kunnen met God verzoend worden door het bloed van Zijn Zoon.

Vanuit Gods Woord leer ik Hem kennen en aanspreken zoals Hij in Zijn Woord naar mij toekomt – de wisselwerking tussen Schriftlezing en gebed.

We zullen in de eerste plaats bidden om de Heere te kennen. Als de Heere dat gebed verhoort – en dat wil Hij -, dan kun je alleen maar goed denken van God.

Je ziet het wonder dat Hij in Christus neerdaalde in onze nood.

Zo roep ik Hem *van harte* aan. Dat legt de Heere Zelf in mijn hart. Mijn hart is op Hem gericht, omdat Zijn Geest de liefde van God uitstortte in mijn hart.

De Heilige Geest is de Geest van de gebeden (Zach. 12:10). Hij wordt ons op het gebed geschonken, èn Hij leert ons bidden.

2. ootmoedig

'Ten andere, dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van Zijn majesteit verootmoedigen'.

We treffen dat in veel Bijbelgedeelten aan: diep besef van nood en erkenning van schuld. Zie bijvoorbeeld het gebed in Daniël 9.

Wie zijn zonde niet ziet, kan moeilijk om genade bidden. Wie zijn blindheid niet kent, bidt niet om licht.

Laten we komen met onze grootste nood: we hebben gezondigd tegen een God Die alleen maar goeddoet. En van daaruit met alle andere noden.

Dan reikt de hemelse Heelmeester Zelf het medicijn aan.

Psalm 34 noemt mensen die schuld belijden 'verbrokenen van hart' en 'verslagenen van geest'. Ze blazen niet meer hoog van de toren tegenover de Heere.

Zie het verschil tussen de farizeeër en de tollenaar (Luk. 18:9-14).

Tot die verootmoediging (= klein worden voor God) wil de Heere ons brengen. Zulke bidders worden verhoord.

3. vrijmoedig

'Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat Hij ons gebed, ondanks dat wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, zoals Hij in Zijn Woord beloofd heeft'.

We mogen tot God naderen in de Naam van het Lam. En in Hem zijn we de Heere volkomen aangenaam.

Hij laat geen bidder staan die volgens Zijn wil bidt. Zie 1 Joh. 5 : 14 en 15. Dan gaat het over de gebeden die niet op mijzelf gericht zijn, maar op Zijn eer.

In Christus ligt de vaste grond voor de verhoring. Zijn Naam is een *sterke* pleitgrond. En ook een *ruime*: 'Alles wat u de Vader bidden zult in Mijn Naam, zal Hij u geven' (Joh. 16:23). Dat is niet altijd wat wij graag willen of op de manier die wij ons hadden voorgesteld.

Wij overzien maar een stukje van onze levensweg; de Heere overziet alles. Hij heeft niet alleen ons tijdelijk belang op het oog, maar ook ons eeuwig belang.

Soms stelt Hij de verhoring uit, om de Zijnen te beproeven, om het uithoudingsvermogen van het geloof sterker te ontwikkelen, of om nog rijker zegen te doen ontvangen. Denk aan de geschiedenis van de dood en opwekking van Lazarus. Maar Hij werkt altijd zoals Hij in Zijn Woord beloofd heeft.

God vervult niet al *onze* wensen, maar wel al *Zijn* beloften.

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. In Jakobus 4 : 1 – 3 vinden we een voorbeeld van een gebed dat God niet aangenaam is en niet door Hem verhoord wordt. Waar gaat het in dit gedeelte over? Ziet u de actualiteit daarvan?
2. Op welke manier beïnvloedt het lezen van de Bijbel uw gebed? Zit er in uw gebed iets van een antwoord op wat u las?
3. Heeft verootmoediging een plaats in uw gebed, of hebt u daar moeite mee? Belijdt u concreet uw schuld, of alleen in het algemeen?
4. Van welke dingen mogen we zeker weten dat God ze verhoort, en welke behoren tot 'een grijs gebied'? Wat betekent in dit verband het gebed: 'Uw wil geschiede'?

Voor de kinderen:

Als je ouders jou iets beloofd hebben, kun je vragen: 'Gaat het nu ook gebeuren? U hebt het toch beloofd?'

Mag je dat nu ook aan de Heere vragen? Wat heeft Hij jou beloofd? En wat is bidden dan? Lees en zing maar eens het bekende versje Psalm 81:12.

Als je dit versje niet helemaal begrijpt, vraag je ouders maar om het uit te leggen.