

Samenvatting van de preek over artikel 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Lezen: 1 Timotheüs 3

Thema: *De dienst van de ambtsdragers*

1. de aanstelling tot hun ambt

Elke christen staat in het *ambt van alle gelovigen* (profeet, priester, koning). In deze artikelen gaat het over het *bijzondere* ambt: dienaar van het Woord, ouderling, diaken.

De ambten komen niet op uit de gemeente, alsof de ambtsdragers vertegenwoordigers van de gemeente zouden zijn. Het ambt komt niet van onderop, maar van Bovenaf: het is een gave van Christus (Ef. 4:8-12). Ambtsdragers zijn instrumenten in Zijn hand.

Waarom schakelt God geen engelen in, maar mensen?

Calvijn noemt drie redenen:

- het is Gods gunst dat Hij mensen uitkiest om Zijn Woord uit te leggen en Hem te vertegenwoordigen;
- het is een goede oefening in nederigheid dat God ons er aan went om Zijn Woord te gehoorzamen, ook wanneer dat verkondigd wordt door gewone mensen ('een mensje uit het stof verrezen');
- als vele mensen uit één mond de gemeenschappelijke leer ontvangen, voedt dat de onderlinge liefde.

Maar dan moeten ambtsdragers wel zelf bediend worden uit de volheid van Christus. Ze moeten vooral mannen van gebed zijn. Alleen zo zullen ze geestelijk denken en spreken.

De manier waarop ze de gemeente besturen moet geestelijk zijn: in liefde, met wijsheid, in getrouwheid, gebonden aan het Woord van God.

Aanvankelijk vinden we in het Nieuwe Testament vele ambten (apostel, evangelist, profeet). Er is echter een ontwikkeling merkbaar in de richting van drie 'hoofdambten': herder en leraar, ouderling of oudste, diaken.

Hun verkiezing is een zaak van geloof. De gemeente wordt daarbij ingeschakeld (zie Hand. 1, 6 en 14). Dan wordt allereerst de Naam van de Heere aangeroepen (zie Hand. 1:24). Ambtsdragers verkiezen is dus een diep geestelijke zaak.

Niemand mag zich op een onbehoorlijke manier in een van de ambten indringen.

Wel mag een broeder ernaar verlangen om een ambt te bedienen (zie 1 Tim. 3:1).

Maar dan wel vanuit een juiste motivatie: uit liefde tot Christus en vanuit een brandend verlangen om te mogen dienen in Zijn kerk, tot behoud van zondaren.

Wie vertrouwt op Gods leiding, kan wachten op Gods tijd. Als de Heere roept, zal Hij op Zijn tijd ook de weg banen en de innerlijke roeping bevestigen door de roeping die de kerk doet uitgaan.

2. de opstelling in hun ambt

Zie 1 Tim. 3.

Maar wie kan aan die voorwaarden voldoen? 'Wie is tot deze dingen bekwaam?' (2 Cor. 2:16b). Gelukkig: 'onze bekwaamheid is uit God' (2 Cor. 3:5).

Hoe moeten de ambtsdragers zich dan opstellen? Zie 1 Cor. 4.

- Als dienars van Christus. Ambtsdragers zijn dienaren, niet van mensen, maar van Christus.

- Als beheerder van de verborgenheden van God, letterlijk: economen van Gods geheimenissen.
- Trouw in de uitoefening van hun ambt: om onbekeerden te waarschuwen, kleinmoedigen te vertroosten, jongeren aan te sporen om de Heere te zoeken, te waken tegen dwaalleer.

Een ambtsdrager moet niet streven naar populariteit. De Heere zal immers het bloed van de hoorders van zijn hand eisen (Ezech. 33), dat wil zeggen: Hij zal de ambtsdrager erop aanspreken, als iemand door zijn toedoen verloren ging. Trouw zijn – dan heersen de broeders niet over elkaar. Ze hebben allen hetzelfde gezag: van het Woord van God. Ze staan samen onder het ene Hoofd, Christus.

3. de doelstelling van hun ambt

‘... om door dit middel de ware godsdienst in stand te houden’.

In het bijzonder door de prediking (weerspiegelt het *profetisch* ambt van Christus) brengt de Heere zondaren tot ware dienst aan God.

Waar vrucht op de prediking is, daar heeft het Woord van Christus zijn loop.

De ouderlingen (ook opzieners genoemd) mogen vooral het *koninklijk* ambt van Christus weerspiegelen: regeren en vermanen, liefdevol en eerlijk, in de Geest van Christus.

De diakenen weerspiegelen vooral het *priesterlijk* ambt van Christus: hulp en troost.

Ten slotte:

- ambtsdragers hebben recht op de achting van de gemeente. Geen persoonsverheerlijking, maar wel respect vanwege hun werk (zie 1 Thess. 5:12 en 13);
- er is veel gebed voor de ambtsdragers nodig (Coloss. 4:3 en 4; 2 Thess. 3:1), want ‘zij waken voor uw zielen’ (Hebr. 13:17 en 18).

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Wat betekent het dat de ambten ‘de ruggengraat’ vormen in de gemeente, die het lichaam van Christus is? (zie ook Ef. 4:16).
2. ‘Er loopt een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel (van Christus)’. Wat betekent dat?
3. Wat is de functie van het huisbezoek? Hoe komt dat het meeste tot zijn recht?
4. Noemt u eens zoveel mogelijk taken van de diaconie.
5. Bidt u voor de ambtsdragers?

Voor de kinderen: wat is het werk van:

- a. een ouderling;
- b. een diaken;
- c. een dominee?