

Samenvatting van de preek over zondag 44, vraag en antwoord 113 van de Heidelbergse catechismus

Lezen: Psalm 119 : 33 – 40 en Galaten 5 : 16 – 26

Het gaat bij Gods geboden niet alleen om de letter van de wet, maar ook de uitwerking daarvan. En ook: om onze diepste motivatie.

Thema: *Het tiende gebod: u zult niet begeren*

1. dat onthult een vuile bron

Iets nauwkeuriger vertaald: 'U zult uw zinnen niet zetten op...'

Soms komt er zomaar een begeerte in je op. Ook Gods kinderen kunnen daar last van hebben. Het kan hen in verwarring brengen: 'Kan dit wel samengaan met genade?'

Het gevaar is er dat we onze begeerten gaan koesteren. En dan kan er een heel proces op gang komen: koesteren in gedachten – een plan maken – tot de daad komen. Zie Jakobus 1:14v.

Voorbeelden: Achan (Jozua 7:16-26) en David (2 Samuël 11).

Uit het laatste voorbeeld blijkt ook hoe een begeerte soms vat op ons kan krijgen: door luiheid en ledigheid. 'Ledigheid is des duivels oorkussen'.

Satan wakkert het vuurtje van onze begeerten graag aan.

We hebben het zo nodig om oog te krijgen voor de bron van onze kwade begeerten: ons hart.

Vergelijk dat hart met een directiekamer. Soms komen er dingen naar buiten.

Als de Heilige Geest het niet verhoedt, wordt het tot een uitslaande brand.

Voorbeeld: het begeren van de akker van de naaste. Wat heeft dit al voor een oorlogen gezorgd – in het groot en in het klein.

Waar gaat ons hart naar uit? 'Eén ding heb ik van de HEERE begeerd....'? (Psalm 27). Dan kennen we rust en tevredenheid.

Zo niet, dan leven we in onrust. Begeerte maakt ons onrustig en jaloers.

Denk aan de begeerte naar rijkdom en wat 1 Timotheüs 6:9 daarover zegt. Dat is de verleiding van de Mammon, de geldgod (Matth. 6:24).

Laten we ook op onze hoede zijn voor de 'verborgen verleiders' (reclame). Deze spelen feilloos in op onze begeerten. De Heere Jezus waarschuwde tegen de hebzucht (Luk. 12:15).

Ook op dit punt zal moeten en mogen uitkomen dat christenen anders zijn: 'U geheel anders; U hebt Christus leren kennen'.

Dagelijks is het gebed nodig (ook al zou het met andere woorden zijn): 'Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER', die vuile bron van al mijn wanbedrijven' (Psalm 51).

2. dat roept op tot een voortdurende strijd

Het leven uit de genade van Christus is een zaak diep in je hart.

En het is radicaal in zijn keus: er mag geen enkele verkeerde lust of gedachte meer in. Die hebben in het leven van een christen geen bestaansrecht meer, sinds Christus gekruisigd is (Gal. 5:24).

Maar de tegenstand van het vlees is taai (Gal. 5:17).

Dat tekent het strijdtoneel voor de 'tweemens': oude mens in zichzelf, nieuwe mens in Christus.

Grondpatroon voor die strijd: 'te *allen* tijd met *heel* mijn hart vijand van *alle* zonden'.

Algehele mobilisatie! Door de bekering heeft de Heere al de Zijnen in opperste staat van paraatheid gebracht. En de wapenrusting reikt Hij aan (Ef. 6:10 – 20).

Het gaat in die strijd om de eer van Zijn Naam.

Vijand van alle zonden: grote en kleine.

Te allen tijde: vergeet het wapen van het dagelijkse gebed niet. De hand op de Troon! (Exodus 17:16). Als het gebed verslapt, gaat het mis en open ik de poort voor allerlei ongerechtigheid. Zie ook 1 Petrus 5:8.

Wie waakt in het gebed, is bestand tegen de begeerten.

Met heel mijn hart: als mijn hart verdeeld is, trekt het de verkeerde kant op. Ik word (opnieuw) een slaaf van de zonde. Terwijl de Heere zegt: 'Ik heb u uit het slavenhuis geleid'.

Hebt u/heb jij zo'n last van begeerten, of misschien juist van die ene? Vertel het aan de Heere.

Er staat een rijke belofte in Ezechiël 36 : 26 en 27!

3. dat wekt een hartelijk verlangen

Probeer niet zelf de vuile bron te dempen.

Er is maar één oplossing: aangesloten worden en blijven op de Bron waaruit alleen maar zuivere begeerten voortkomen: de Heere Jezus Christus. Hij kende Zijn hele leven op aarde maar één begeerte: de wil van Zijn Vader te doen (zie Joh. 4:34).

Dat was zelfs zo in de hof van Gethsemané. Ook toen was het: 'Uw wil geschiede'.

De Heilige Geest wil ons naar Hem leiden. Om zo de wet van de liefde die Hij volbracht, in ons hart te schrijven.

Zo leer ik 'alle gerechtigheid lief te hebben'. De liefde van de Heere in mijn hart bewerkt liefde tot de Heere en tot Zijn wet.

Dan is het geen last, maar een lust om de Heere te dienen.

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Hebt u ook wel eens zo'n last van een bepaalde begeerte, dat u denkt: 'Ken ik de Heere wel echt?' Hoe gaat u daar dan vervolgens mee om?
2. 'Ledigheid is des duivels oorkussen'. Daar kan dus een aanleiding liggen voor het actief worden van een begeerte. Kunt u nog meer van zulke aanleidingen noemen?
3. Wat is precies de plaats van het gebed in de strijd tegen kwade begeerten?
4. Hoe zou het komen dat nogal wat mensen het dienen van de Heere als een 'moeten' ervaren? Waarom klopt dat niet?
5. Kunt u ook goede begeerten noemen? Wat mogen we daarmee doen?

Voor de kinderen:

Naar wat voor dingen mag je volgens de Bijbel niet verlangen?

En naar welke wel?

Lees ook eens Filippenzen 4: 6 en 7 en vraag aan je ouders om je dat uit te leggen.