

Samenvatting van de preek over zondag 41 van de Heidelbergse catechismus (4)

Lezen: Leviticus 18 : 22 – 30, Mattheüs 19 : 1 – 12 en 2 Corinthe 12 : 7 - 10

Tere dingen: echtscheiding, homoseksualiteit, genderdysforie. Maar ook hierin is het Woord van God gezaghebbend – 2 Tim. 3:16 en 17. En wat de Heere zegt, is altijd heilzaam. Het zevende gebod staat overigens in het stuk van de dankbaarheid!

Thema: *het zevende gebod midden in de werkelijkheid*

1. als het anders gaat

Een op de drie huwelijken loopt stuk. Oorzaken kunnen o.a. zijn: overspel, agressie, alcoholisme, psychische problemen, vervreemding van elkaar, botsende karakters.

Tegelijk: echtscheiding heeft alles te maken met de gebrokenheid door de zonde.

Mozes moest de scheiding gedogen ‘vanwege de hardheid van de harten’, maar damde door de scheidbrief ook de praktijk in (Deut. 24).

Waarom is het huwelijk principieel onontbindbaar?

- Het huwelijk is een verbond (zie Mal. 2:14v). Dat is iets anders dan een contract!

- ‘Wat God samengevoegd heeft, moet de mens niet scheiden’ (Matt. 19:6).

- Dan valt de spiegel in stukken: het huwelijk wil een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente.

De Heere is trouw voor een ontrouw volk. In die Goddelijke trouw rust het gebod om niet te scheiden.

En als de liefde weg is? Liefde is een daad van zelfovergave en mag daarom gevraagd worden (zelfs een opdracht: Ef. 5:25). Agapè is gave en opgave. Daarom altijd terug naar de Bron.

Mocht de eerste pijler, die van de liefde, al weg zijn, dan nog blijft die van de trouw over. Die trouw – een prachtige eigenschap van God – mag zich weerspiegelen in de huwelijksrouw, door de Geest (trouw als vrucht van de Geest, Gal. 5:22).

De praktijk is weerbarstig. Gaan we met moeiten en brokken naar de Heere? Zoeken we hulp? Niet alle echtscheiding is echtbreuk. Van het laatste is sprake als er overspel is gepleegd. Dan is het huwelijk zo grondig stukgemaakt, dat de onschuldige partij mag scheiden en zelfs hertrouwen. Al hóeft dat niet.

Een tweede echtscheidingsgrond: 1 Corinthe 7:12: kwaadwillige verlating om godsdienstige redenen. De scheiding gaat dan echter van de ongelovige partij uit.

En in andere situaties? Laat er vóór alles het zoeken van verzoening zijn, met God en met elkaar. Samen knielen bij het kruis van Christus.

En als er dan desondanks een breuk komt? Zie 1 Corinthe 7:10v. Geen tweede huwelijk, om de mogelijkheid van verzoening open te houden. Dat zal alleen opgebracht kunnen worden in de navolging van Christus.

En als je onvrijwillig gescheiden bent? De Heere kent de pijn, het verdriet, de machteloosheid, de strijd. ‘Ik sterk u...’ (Jes. 41:10).

2. als je anders bent

Maar als je nu gericht bent op iemand van hetzelfde geslacht?

Wat het Woord van God daarover zegt botst heel sterk met de gedachten in onze maatschappij.

Moet de kerk daar niet in meegaan? Vaak zag de kerk de nood van de homoseksuele broeder of zuster niet – dat moeten we met schaamte erkennen.

Tegelijk moeten we zeggen: we mogen de cultuur van nu niet laten heersen over het Woord van God.

Genesis 1 en 2 vormen het uitgangspunt. In dat licht moeten we homoseksuele gevoelens en gerichtheid zien als een teken van gebrokenheid als gevolg van de zondeval.

Enkele gedeelten over de homoseksuele levenswijze:

Lev. 18:20 en 20:13. Gaat niet alleen over tempelprostitutie. Opmerkelijk dat in dit hoofdstuk overspel en homoseksuele daden dezelfde strafmaat krijgen. Juist deze dingen keren in het NT terug: Handelingen 15:20,29. Dezelfde dingen als in Lev. 17 en 18. Hoererij is in Lev. verbod op allerlei (homo)seksuele praktijken die bij de heidenen voorkwamen.

Door de komst van de Heere Jezus wordt de doodstraf op deze zonden niet meer uitgevoerd – de genadetijd wordt verlengd.

Maar het kwaad blijft hetzelfde. Zie o.a. Rom. 1:24-28, 1 Cor. 6:10 en 11.

In Christus krijg je een nieuwe identiteit (2 Cor. 5:17).

Dat betekent niet altijd dat iemands homoseksuele gerichtheid anders wordt. Het kan een doorn in het vlees blijven, waarvoor Gods genade genoeg is (2 Cor. 12:7-10).

Elke christen heeft zelfbeheersing nodig, als vrucht van de Geest (Gal. 5:22).

En als je struikelde? Er is bij de Heere veel vergeving om Christus' wil.

Is er in onze gemeente een veilig klimaat voor de homoseksuele broeder/zuster? Niet de homoseksuele praktijk aanvaarden, maar wel hem/haar in zijn/haar strijd.

Niemand kan zich boven een ander verheffen. Ook het leven van getrouwde mensen, van heteroseksuelen is getekend door gebrokenheid en vatbaar voor zonde.

Daarom is Galaten 6:1 een belangrijke leidraad.

T.a.v. transgenders: onderscheid maken tussen een transgenderisme als een nieuwe ideologie, en mensen die oprecht worstelen met het conflict tussen hun lichaam en hun psyche.

Er is ook hierin een gebrokenheid door de zondeval. Maar ook dan geldt: kruisdragen achter Christus aan. Zijn genade is genoeg, ook als de doorn niet wordt weggenomen.

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Hoe zou het komen dat 'vreemdgaan' heel populair is (denk aan Second Love)? Is bij overspel altijd alleen degene die vreemd gaat schuldig?
2. Waarom vindt God de echtscheiding zo erg (zie bijv. Mal. 2:16a)?
3. Waarom kan het liefhebben van elkaar als man en vrouw een opdracht van de Heere zijn? Laat liefde zich dan toch dwingen?
4. Kunt u concrete voorbeelden geven van huwelijksrouw 'in kwade dagen' (zie de vraag bij de huwelijksbevestiging)?
5. Kan het volgens u in bepaalde gevallen beter zijn om te scheiden dan om bij elkaar te blijven?
6. Er zijn mensen die zeggen: 'De Heilige Geest leidt ons verder dan wat de Bijbeltekst van toen zegt, en daarom moet een homoseksuele relatie in liefde en trouw kunnen'. Wat vindt u van dat argument? Kan de liefde de vervanging van de wet zijn?
7. Denkt u dat wij als gemeente momenteel een voldoende veilig klimaat bieden voor een homoseksuele broeder of zuster? Waarom wel, waarom niet? Wat zouden we concreet voor zo'n broeder of zuster kunnen betekenen?

Voor wie het synoderapport over homoseksualiteit en homoseksuele relaties wil lezen: het rapport, alsmede een samenvatting daarvan, is te vinden op www.cgk.nl, doorklikken naar 'generale synode' (of die woorden plaatsen in de zoekrubriek); onderaan de openingspagina daarvan zijn de betreffende stukken te vinden en te downloaden.

Voor de kinderen: misschien is er in jouw klas een jongen of meisje van wie de papa en mama gescheiden zijn. Wat kun jij voor zo'n klasgenootje doen?

