

Samenvatting van de preek over zondag 34, vraag en antwoord 94b van de Heidelbergse catechismus

Lezen: Deuteronomium 6: 1- 15

Met het opschrift boven de wet ('Ik ben de HEERE, uw God') is het eerste gebod onlosmakelijk verbonden: 'U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben'. Alleen de HEERE heeft recht op onze aanbedding.

De catechismus stelt een positieve vraag: Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Thema: *de HEERE alleen is God*

1. de ene God en de vraag van mijn verstand

Als er maar één God is, hoe zit het dan met al die andere godsdiensten? Hebben we eigenlijk allemaal dezelfde God, maar noemen we Hem alleen anders?

Dat is een duivelse list. De centrale vraag is: 'wat denkt u van de Christus?' Is Hij een profeet onder vele andere, o.a. Mohammed? Hij is Zoon van de levende God (Matt. 16:16).

Dat ontkent bijv. een moslim. De Koran zegt: Allah heeft geen zoon. De Koran heeft het dus over een andere god dan de onze.

'Ik en de Vader zijn één', zegt Jezus (Joh. 10:30). Daarom komt niemand tot de Vader dan door Hem (Joh. 14:6).

Aan de christenen in Galatië en Efeze schrijft Paulus dat ze in hun onbekeerde staat goden dienden die geen goden zijn. Pas door Christus en door het werk van de Heilige Geest leer je God kennen.

Is er dan geen ingeschapen Godskennis? Ja, in elk mens leeft een zeker besef van God. Zie Romeinen 1. Aan sporen in de schepping herkent de mens zijn Schepper. Maar wat doet hij: hij houdt die kennis kopje onder in ongerechtigheid. Daarom komt hij vanuit de schepping nooit meer tot zaligmakende kennis van God.

Er zijn veel valse godsdiensten in de wereld. Zie wat Paulus ontdekte in Athene (Hand. 17). De volken wandelen op zelfgekozen wegen. Ze zullen alleen maar loskomen van hun afgodisch bedrijf als ze zich bekeren tot de levende God. Alleen dan is er redding.

2. de ene God en de keuze van mijn hart

De Heere is het alleen, of Hij is het helemaal niet. Het ging voor Israël en het gaat voor ons om een radicale keuze. In Jozua 24:14 en 15 komt dat helder naar voren. 'Kies heden wie u dienen zult!'

Opvallend: Jozua herinnert het volk weer aan Gods reddingswerk toen Hij Israël uit Egypte leidde. Op grond daarvan roept hij op tot de goede keus.

Het is òf – òf. 'Doe de vreemde goden weg.' Je kunt niet God dienen en....

Dat zal alleen kunnen als de Heere dienen de keuze *van ons hart* is geworden. De Heilige Geest bewerkt allereerst kennis van God in het hart; van daaruit leer ik Hem liefhebben.

Heb ik Hem lief, dan leer ik Hem ook vertrouwen. Zie Jeremia 17:5-8.

Als de keuze voor de Heere in ons hart is gekomen, worden we ook opgeroepen om in liefde bij die keuze te blijven. Zoals er in een huwelijksverbond geen derde mag binnendringen, zo wil de Heere niet dat we naast Hem een andere god dienen

De liefde tot de Heere moet beantwoorden aan een norm: Gods woorden. Zie Deut. 6:5-7.

Bij de Heere Jezus is het niet anders: Joh. 14:23.

Met de woorden van de Heere kunnen we ons ook wapenen tegen de afgoden. Ook al falen gelovigen vaak, toch geldt van hen dat ze Gods Woord in acht nemen (Joh. 17:6).

Het eerste gebod vraagt 'onberispelijkheid' en 'volmaaktheid'. Dat wil in dit verband niet zeggen: 'zondeloosheid', maar wel: met een ongedeeld hart de Heere dienen ('gaaf').

Positieve voorbeelden: Noach, David. Negatief voorbeeld: de rijke jongeman.

Gebed is nodig: 'Neig mijn hart en voeg het saâm tot de vreze van Uw Naam'.

3. de ene God en de overgave van mijn leven

'... dat ik mij in alle ootmoedigheid (nederigheid) en lijdzaamheid (volharding, geduld) aan Hem alleen onderwerp'. Wie op de Heere alleen vertrouwt, leert ook Zijn leiding in het leven te aanvaarden.

Christus bad: 'Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede'.

Alleen de Heilige Geest kan ons leren ons aan de Heiland te onderwerpen, want het zit niet in ons om dat te doen. Maar wat een zegen als we het leren. We ontdekken: de Heere weet het veel beter dan ik.

Zie het voorbeeld van Jakob. Eerst was het: 'Al deze dingen zijn tegen mij' (Gen. 42:36). Maar aan het einde van zijn leven prijst hij de Heere voor Zijn herderlijke leiding (Gen. 48:15v).

Wie stuurt er: de Heere of ik? Bekering is: het stuur uit handen geven. Overgave aan Hem, 'zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen Zijn wil doe'. Zie ook Mattheüs 10: 37v.

Toen de Heere Jezus de wil van Zijn Vader deed, hield Hij uiteindelijk niemand over. Wie Hem volgt kan dat tot op zekere hoogte ook overkomen, maar met dit verschil: Hij werd door Zijn Vader verlaten, opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

Wat wil ik nog meer dan dat ik Hem overhoud, in leven en sterven?

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning

1. Komt u wel eens in contact met een moslim? Als hij/zij tegen u zegt: 'We dienen elk op onze eigen manier dezelfde God', wat zegt u dan?
2. Merkt u wel eens bij ongelovige mensen dat ze toch een besef hebben dat er een God is? Hoe moeten we dat waarderen? Kunnen we er op aansluiten of juist niet?
3. Leeft in uw hart de keuze voor de Heere? Zo ja, hoe ontstond die? Vindt u het moeilijk om bij die keuze te blijven? Wat komt er tegenop?
4. Hebt u het ook wel eens ervaren dat u het eerst niet met de Heere eens was, maar dat u achteraf kon zeggen: 'Hij heeft het toch wijs en goed gedaan'?

Voor de kinderen: de Heere vraagt van ons dat we alleen op Hem zullen vertrouwen. Doe jij dat ook, of vertrouw je ook wel ergens anders op? Op wat dan?