

Wat fijn dat je vandaag weer meeluistert met de kerkdienst.

Hier zijn een paar opdrachten die gaan over de preek.

Kun jij ze allemaal maken?

De preek heeft meestal een thema en is verdeeld in zinnen die makkelijk te onthouden zijn.

Kun jij de ontbrekende woorden invullen?

Jezus, Licht in de

1. Hij is

2. Hij Zijn volgelingen geeft

In dit Bijbelboek staan veel uitspraken van de Heere Jezus die gaan over wie Hij is.
Kun jij er twee opschrijven?

Ik ben _____

Ik ben _____

Op welke scheppingsdag zei God:
'Laat er licht zijn'?

Schrijf een woord uit de preek
op wat begint met een:

W _____

C _____

G _____

L _____

Hier zie je een kandelaar. Teken de andere helft erbij
en de kaarsen.



I
G
the
light
of the
WORLD
John 8:12