

# Nieuwsbrief

  
**Marjanne**  
in Zambia

mei 2019

Lieve familie, vrienden en nieuwsbrieflezers,

Wat is Nederland mooi! En wat is de lente geweldig! Ik geniet met volle teugen van het ontlukende groen, de tere bloesems, de vrolijke bloemenpracht, de verrukkelijke geuren! Ik ervaar het als een kostbaar geschenk van God dat ik dit alles mag meemaken. Ik verbaas me over lange lichte avonden. We eten voorjaarsgroente en zomerfruit wat ik jarenlang niet gegeten heb. Ik draag lentekleren die ik twaalf jaar geleden voor het laatst kon dragen. Je zou je bijna weer een echte Hollander voelen...



Het wordt hoog tijd dat ik u en jou weer eens bijpraat. Wie had dat nu toch kunnen denken, toen ik in december de nieuwsbrief schreef, dat ook deze voorjaars-nieuwsbrief nog in Nederland geschreven zou worden. U herinnert zich vast nog wel (van het tussentijdse berichtje) dat ik vanwege de onverkwikkelijke situatie op onze zendingspost in januari het advies kreeg om in Nederland te blijven totdat de jaarlijkse bestuursvergadering geweest zou zijn. Die heeft begin april plaats gevonden. Het is bijna niet uit te leggen wat er allemaal gaande is rondom een aantal stafleden. Laat ik maar gewoon kort en bondig zeggen dat er nog steeds zorgen zijn en er gewerkt wordt aan een oplossing. Duidelijk een zaak van lange adem. Daarbij moet ik zoveel mogelijk uit beeld blijven, maar aangezien je met een verblijfsvergunning niet langer dan zes maanden buiten Zambia mag verblijven, kan dat uit beeld blijven niet eindeloos doorgaan. Dus hoop ik in de tweede helft van mei weer af te reizen naar Zambia. Het is dan wel het plan om zoveel mogelijk in gebieden ver bij de zendingspost vandaan te verblijven. Gelukkig liggen er uitnodigingen om in nieuwe gebieden aan de slag te gaan en ook uit gebieden waar ik de afgelopen twee jaar bezig mocht zijn, komen aanvragen binnen. Prisca uit de Copperbelt heeft al hele plannen voor mij

gemaakt als vervolg op de trainingen van de achterliggende twee jaar op haar school met 600 leerlingen. Ze wil nu ook in de krottenwijken van Kitwe starten met kleuteronderwijs. We bellen regelmatig met elkaar en wisselen alvast allerlei ideeën uit.

Ook ben ik in contact met Martha, die bij de grens met Malawi woont. Ik ken haar nog maar sinds afgelopen november, toen ik haar ontmoette op een van mijn conferenties. Ze heeft met meerdere directeuren van voor mij nieuwe scholen contact gelegd en wil dat ik zo gauw mogelijk weer een conferentie kom geven.



**Marjanne** in Zambia

Ze schrijft mij kostelijke dingen, vergezeld van prachtige foto's. Ze brengt het geleerde op een zeer creatieve wijze in praktijk, introduceert onze lessen op andere scholen en heeft zelfs sinds kort een eigen radioprogramma, waarin ze wekelijks een Bijbelverhaal vertelt. Ik vind dit zo geweldig! Een enkele conferentie... en dan zo'n olievlek als uitwerking terwijl ik niet ter plekke ben. Dan zie ik zo God aan het werk! Hoeveel kinderen en volwassenen komen zo in aanraking met de blijde boodschap van Wie God voor ons wil zijn?!



Ook al ben ik dan langer in Nederland, het werk in Zambia gaat door. En ik mag in Nederland ook nog genoeg doen. Achter de schermen is er regelmatig contact met de zendingspost, schrijf ik nog heel wat verslagen voor onze directeur en werk ik verder aan een Bijbelstudieprogramma voor de jeugd. Verder kreeg ik nog mooi een aantal extra aanvragen voor presentaties en mocht ik in het voorjaar nog negen keer aan groepen kinderen of volwassenen over het wonen en werken in Zambia vertellen.



Ook vond ik het fijn om een Bijbelstudiemorgen voor vrouwen te mogen verzorgen, betrokken te zijn bij kinderwerk in de thuisgemeente en gelegenheid te hebben om gesprekken te voeren met mensen die zich afvragen of zij ook een taak op het zendingsveld zullen ontvangen. En natuurlijk geniet ik ook erg van het meer gelegenheid hebben voor ontmoetingen met het thuisfront.

Al met al is deze onverwacht langere periode in Nederland ook weer een leerperiode. Het lijkt wel of ik steeds weer dezelfde lessen moet leren, maar telkens in een andere situatie. Opnieuw bij de dag leren leven. Opnieuw de toekomst in Gods handen leren leggen. Opnieuw leren vertrouwen dat het God nooit uit de hand loopt. Opnieuw bereid zijn om familie en vrienden los te laten. Opnieuw gehoorzaam volgen... en opnieuw dankbaar zegeningen ontvangen en daarvan genieten!

Een hartelijke groet,  
Marjanne





# Colofon

## Vragen

Wanneer u/jij vragen hebt of meer wilt weten kunt u/jij altijd terecht bij één van de commissieleden. Ons contactadres is:

TFC Marjanne in Zambia  
p/a Kuntzestraat 94  
8071 KV Nunspeet  
Tel. (0341) 26 08 93



U kunt ook mailen naar de thuisfrontcommissie:  
[marjanneinzambia@cgknunspeet.nl](mailto:marjanneinzambia@cgknunspeet.nl)

## Adres Marjanne

Marjanne Hendriksen  
c/o Covenant College  
P.O. Box 560229  
Petauke  
Eastern Province  
ZAMBIA

Wilt u rechtstreeks met Marjanne mailen?  
Dat kan. Haar mailadres is:  
[marjannehendriksen@hotmail.com](mailto:marjannehendriksen@hotmail.com)